

Holsted hallens 50 års jubilæum.

Ideen og baggrunden for bygning af Holsted hallen.

I forbindelse med bygning af Højmarkskolen i 1966/67 var det meningen at der skulle bygges 2 gymnastiksale (1000)Elever dengang.

Det var også dengang man spillede udendørs håndbold, Holsted KFUM spillede i anlæget v/ stationen om sommeren , men om vinteren havde vi hjemmebane i Vejen, og vi talte tit om, at det kunne nu være dejlig med en hal i Holsted.

Vi var nogen der stak hovederne sammen, og vi blev enige om, at forslå Sognerådet at der kun skulle bygges en gymnastiksal ved Højmarkskolen, og i stedet ville vi så bygge en hal som skolen måtte benytte.

Vi skulle så have de 300,000 tusind af kommunen, som det kostede at bygge en gymnastiksal dengang, samt grund og en lejekontrakt på 99 år.

Jeg tog ned og forelagde Riber Jensen vore ideer, han var dengang sognerådsformand, og han var med på ideen, men skulle drøfte det med sognerådet, som også syntes det var en god ide.

Jeg samlede så de foreninger i Holsted – Hovborg og Føvling der dyrkede idræt og borgerforeningerne fra Holsted by og Holsted st. om de ville være med, og alle

bakkede op om projektet, men jeg tror ingen af os havde forestillet os, hvad det var vi var gået i gang med.

Vi skulle så have lavet tegninger som arkitekt Adolf Jørgensen fra Føvling i samarbejde med kommune ingeniør Knud Gerken og ingeniør Bent Aagaard lavede for os.

Der skulle søges om byggetilladelse, som dengang skulle søges i Boligministeriet, (desværre smølede de i ministeriet et par måneder med vores ansøgning som vi først modtog omkring 1 juli, vi havde jo regnet med at hallen kunne være lukket inden efteråret) Derefter skulle alle foreninger ud og tegne frivillige arbejdstimer, og det gik fantastisk, vi tegnede i første omgang 7-800 timer og senere tegnede vi det samme i alt ca. 1500 frivillige arbejdstimer.

Der blev nedsat et byggeudvalg, og et forretningsudvalg. Byggeudvalget var Gdr. Ejner Fink -Viceskoleinspektør C.W.Larsen – entreprenør H.J.Sørensen – Cementstøber Poul Nielsen – Forretningsfører Peter Sørensen Dlg og undertegnede som blev formand for udvalget.

Vi holdt et møde med alle håndværksmestre om de ville stille med frivillig arbejdskraft når vi skulle ha ` lagt tag på, muret gavle og vægge, lavet El. lagt gulve, installeret varme og hvad der ellers skulle fagfolk til, og det sagde de alle ja til.

Alle materialer købte vi på Holsted trælast til indkøbspris + 5%.

Og i sommeren 1965 var vi klar til at gå i gang, vi fik entreprenør Helmut Aagaard fra Vejle (Han var Født her Holsted) til at grave helle grunden ud, der blev flyttet mange 1000 m³ sand, og vi fik alle vognmænd i området til at køre gratis i to week- ender. (Og bakken mellem by og st blev fyldt op) !!!!!

Og så skulle vi i gang med at støbe hele fundamentet, under kyndig vejledning af cementstøber Poul Nielsen og en tidligere murer Alfred Ibsen, som var på pladsen hver dag under hele byggeriet, det foregik med 5 -6 bland maskiner og trille bører, fundamentet til spænd buerne var 1½ mtr, dybe + 1m² i diameter, derudover var det syl grøfter og hele gulvet, så der skulle mange trillebør fulde mørtel til.

Byggeudvalget holdt hver uge møde på DLG`s kontor hvor vi indkaldte de frivillige vi skulle bruge i ugen efter, vi havde det samme hold mandag,onsdag,fredag, samt et hold tirsdag og torsdag og et lørdags hold, og på hvert hold skulle vi bruge 15– 20 personer.

Vi var enige om at indkaldelsen skulle sættes i system, (andre steder havde man også prøvet med frivillig arbejdskraft, hvor folk kunne komme når de havde lyst og tid, det var ikke måden.)

Vi udnyttede 90% af den frivillige arbejdskraft.

Hver aften kom Husmoderforeningerne fra H. By og H.st og serverede kaffe for hele holdet, og det var alle meget taknemmelige for, og det gav jo et fantastisk sammenhold. og var med til. at det også var sjovt at være med.

Da fundamentet var færdig blev spænd buerne rejst,(desværre sprang der en stål vajer for det firma der satte buerne op,en af buerne væltede ned over en af deres medarbejdere, der kom meget alvorlig til skade.) Da buerne var rejst, skulle de frivillige så i gang med at ligge de tunge bjælker op mellem buerne, det var smadder farlig og vi var lykkelige for, at ingen kom til skade (vi var jo oppe i 12 mtr. højde) Dengang havde vi ikke noget arbejdstilsyn, det var jo aldrig gået i dag.

Gavlene og side væggene blev muret op, (og i den forbindelse vil jeg lige nævne at hele øst siden af hallen blev muret op af Kristian Flintholm, som dengang var 74 år, det var ganske imponerende.) Og først i november lagde Aagaards folk tag på, desværre kom vinteren i midt i november og vi manglede at få de sidste to fag tag lagt på, nu manglede vi de to måneder, hvor ministeriet havde syltet vores ansøgning. Vi fik landmændene til at mure alle fonda blokke til gulvet i dec. måned (det var jo vinter), og i jan. blev der lagt gulv der blev lagt isolering op, og hallen blev malet.

Og den 19 februar 1966 blev den første håndboldkamp spillet i Holsted hallen.

Derefter gik der 1½ ar før omklædningsrum – køkken – kaffeteria og toiletter var færdig, da skulle vi jo bruge faglærte håndværkere og de havde travlt dengang.

Men den 16 – 17 september 1967 blev Holsted hallen indviet med en super fest over 2 dage med over 1000 mennesker hver aften.

Her var jo virkelig noget man skulle have fejret, hele projektet og den måde det var blevet gennemført på, gav jo et fantastisk fællesskab og sammenhold.

Hele hallen med tilbygning og inventar kostede dengang 881.735 kr.

Vi var jo den første nye hal mellem Fredericia og Esbjerg, og det gav jo alle foreningerne et fantastisk løft, de unge strømmede til uanset hvad idrætsgren det var, jeg kan huske at først i 70 serne havde vi i Holsted kfum over 20 håndboldhold.

Men hallen kunne jo bruges til mange andre ting , vi fik en teater forening, der sågar havde det kongelige teater herude, det var jo en dejlig stor scene, der var forskellige udstillinger og messer, så vi må sige at det gav Holsted området et kæmpe løft.

I 1995 blev den store dobbelt hal bygget, og det var der mange diskussioner om, både i foreningerne og byrådet, om der nu også var behov for så stor en hal, men det var rigtig set, det har givet muligheder for, at arrangere

mange store arrangemente.

Og så i 2007 fik vi så den store renovering af den gamle hal, samt bygning af ny køkken og cafe` et dejligt stort fitnis center samt det nye folkebibliotek mellem de to haller, og det var godt vi fik det vedtaget og gennemført inden kommunesammenlægningen. (jeg tror det var blevet vanskelig efter sammenlægningen)

Og i den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til dig Bodil Staal, for et godt parløb i Holsted byråd i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

I dag fungerer centret jo som et meget homogent center, hvor der er en masse trafik hver dag, og der kommer jo stadig nye ting til, som f.eks. den nye multibane som vi lige har indviet.

Jeg vil ønske MEDIUS tillykke med 50 års jubilæet, og de bedste ønsker for årene fremover.

3 x hurra.